

BOPLUNDRARE

Jag märkte inte att det hade börjat regna förrän jag satt i vår gamla 145:a och Aron startade vindrutetorkarna. Då först såg jag att skolavslutningens blomstertidsväder med klar himmel och varm sol hade bytts ut mot tråkiga grå regnmoln som släppte ifrån sej sin våta last.

”Typiskt”, sa Petrus, som satt bredvid Aron i framsätet. ”I samma ögonblick som man behöver fint väder sätter det igång med att regna.”

”Och bilen som inte tål regn!” fyllde jag i.

”Nej hörni, vad är ni för tråkiga typer”, sa Aron. Lite regn är väl ingenting att bråka om! Och förresten skiner solen alltid vid Åsbodarna.”

”Men visst händer det att bilen inte startar när det regnar”, sa jag. För det hade hänt massor av gånger att bilen har vägrat gå igång när det har regnat. och jag känner en person som brukar svära och slå näven i stänkskärmen och olja ner sej i motorrummet när det händer.

”Vill ni att vi ska stanna hemma?” frågade Aron utmanande.

Det ville vi förstås inte, varken Petrus eller jag, för vi hade ett uppdrag att sköta och var tvungna att åka. Egentligen var det Petrus som hade uppdraget, och jag följde med för att hjälpa honom, vilket så småningom skulle visa sej vara tur, även om inte allt blev som hade tänkt oss.

Petrus är fältbiolog och i den förening där han är med, hade man bestämt sej för att vakta två rovfågelbon, så att inga äggstuvar eller såna som stjälar fågelungar skulle kunna komma i närheten. Det ena boet var ett kungsörnsbo och i det andra bodde ett jaktfalkspar. Bägge arterna är fridlysta och just de här bona hade plundrats på ägg tidigare under våren. Fåglarna hade lagt nya ägg och Petrus skulle vakta första veckan på sommarlovet. Eftersom båda bona råkade ligga i närheten av en gammal fäbodvall som Aron äger tillsammans med sina syskon, passade det bra att vi bodde där medan vi såg till fågelbona.

Jag hade väldigt bråttom när jag kom hem från skolavslutningen för både Petrus och Aron hade packat och var klara när jag kom hem. Det var därför jag inte märkte att vädret ändrade sej så hastigt. Jag sprang direkt upp till mitt rum på andra våningen, bytte om och packade kläder för en vecka, tidningar och böcker, sovsäck, regnställ, stövlar och lite annat.